

De avond van de filmmuziek



Overzicht van de kerk. Foto aangeleverd

Zaterdag 8 oktober presenteerde Excelsior voor de tweede maal 'de Avond van de Filmmuziek'. Dit keer in de Gerardus Majella Kerk in Onderdijk.

Ondanks dat het orkest een locatie buiten het eigen dorp had gekozen was er een super opkomst van bijna 200 personen.

De perfecte akoestiek van de kerk, een groot bioscoopscherm en de zeer fraai uitgelichte kerk inclusief een lichtshow door DML Sound uit Zwaagdijk,

maakte dat het publiek genoten heeft van een avond vol met mooie muziek inclusief de bijbehorende filmbeelden.

Het programma was zeer gevarieerd in de vorm van muziek uit animatiefilms, drama maar ook oorlogsfilms. De avond werd vrolijk afgesloten met Bella Ciao uit La Casa de Papel, bij de meeste wel bekend. Na afloop was er nog een gezellige nazit in café 'De Welkomst, aan de overkant van de kerk.